

THORØHUSE ER ET STED FOR JER, SOM GERNE VIL:

- bo ved et lille intimt fiskerleje tæt på byen.
- have frisk luft og bo ved vandet.
- leve i et lille lokalsamfund, hvor vi kommer hinanden ved.
- nyde et roligt familieliv efter arbejde og skole.

En aktiv og engageret lokalbefolkning støtter op om de forskellige tiltag, og flere og flere flytter hertil.

Forsamlingshuset afholder løbende arrangementer, hvor unge og ældre mødes i festligt lag til underholdning og konkurrencer.

VÆR F. EKS. MED TIL:

- Fællesspisning hver måned
- Ålegilder, nytårsfest, juletræsfest og sankthans
- Loppemarkeder
- IT-kurser
- Gå- og cykelture
- Sy- & Strik
- Snapselaug



Vil I vide mere om Thorøhuse, er I velkomne til at kontakte os. Vi fortæller gerne mere om, hvordan det er at bo her og viser jer gerne rundt, så I kan se byen.

KONTAKT:

Bolette Eggers, telefon 21 44 24 98

Velkommen til **THORØHUSE**

Til jer der lige er flyttet hertil
eller tænker på at gøre det



"I Thorøhuse er himlen høj, og man er fri for støj" Sådan lyder tankerne fra en thorøhuseboer, og det er ganske rigtigt. I Thorøhuse lever I side om side med naturen, her er et dejligt frirum, udsyn til havet, og I behøver blot at åbne jeres dør, så kan I trække den friske luft ind. Alligevel bor I stadig så tæt på Assens, at I med en rask gåtur kan være i centrum af byen på 25 minutter.

Med denne folder får I et overblik over Thorøhuse, og hvilke muligheder der er for, at I kan skabe de rette rammer for hele familien.

DEN LILLE BY MED DEN SPÆNDENDE HISTORIE

Thorøhuse er et 300 år gammelt fiskerleje med udsigt til Thorø, Helnæs og Jylland. I dag er der stadig en bundgarnsfisker tilbage, og mange fritidsfiskere er kommet til. Byen har levet af sit fiskeri, og er man heldig, kan man stadig møde en gammel fisker, som gerne fortæller historier om, hvordan det var engang.

Hovedgaden i Thorøhuse hedder Jacob Gades Vej efter den berømte komponist, som levede her frem til sin død i 1963. Langs de små snirklede gader ligger charmerende huse. Her er der ingen butikker eller handelsliv. De mange indkøbsmuligheder finder man i stedet i Assens, som kun ligger 3 km herfra.



Selve Thorø er ikke længere en ø, men er blevet landfast. Går man over den lille sandtange til "øen", kommer man til en fantastisk uberørt natur. På øen ligger Thorøgård samt to feriekolonier Vesterborg og Skovhytten. Alle kan lejes til diverse arrangementer.



FAMILIELIV I THORØHUSE

Der er flere familier, som har fundet til Thorøhuse. Som mange tilflyttere fortæller, er det et sted, man gerne vil tilbage til, når man har fået familie. Her har de voksne mulighed for at nyde naturen, og ungerne kan boltre sig på de åbne arealer og lege med hinanden.

DERFOR FLYTTEDE VI TIL THORØHUSE

Karen og Rasmus bor i Thorøhuse med Kalle på 9 år og Johanne på 6 år. Hvad fik mon københavnerfamilien til at bytte storbylivet ud med Thorøhuse?

- Oprindeligt boede vi på Nørrebro, men da vi skulle have vores første barn, ville vi gerne ud til vandet. Vi søgte egentlig efter hus på Sjælland, men fandt ved et tilfældigt drømmehuset i Thorøhuse, og det faldt vi fuldstændigt for, fortæller Karen og fortsætter:
- Herude bor vi i et lille, hyggeligt miljø med rigtig mange muligheder. I Thorøhuse er man opmærksom på hinanden, og der er mange gode muligheder for at skabe

et godt netværk, hvis det er det, man vil. Vi har også naturen, som skaber en fantastisk ro og giver tid til eftertænkning. På samme tid bor vi centralt, da vi ikke er længere end 3 km fra Assens. Vi cykler gerne en tur ind til byen, og da børnene var små, gik jeg ofte en tur med barnevognen. Thorøhuse er stedet for os, her kan vores børn få en tryk opvækst, og vi er en del af et rigtig godt fællesskab, afslutter Karen.

SKOLE OG TRANSPORT

Skolebussen kører jævnligt, og det er muligt at benytte sig af teletaxaordningen, som bringer en fra dør til stoppested.

Er man en aktiv familie og ikke vil være afhængig af offentlig transport, er det en god idé at have en bil.

De børn og unge, som bor her, går på Assens Skole, Ebberup Skole eller Strandmølleskolen eller pendler til Glamsbjerg, hvor der er et væld af uddannelsesmuligheder. Busserne fra Assens kører ofte, og der er tre uddannelsesruter til erhvervsskolerne i Odense.

HVORDAN VIL I BO?

Der er mange muligheder for at finde en dejlig bolig til en gunstig pris i Thorøhuse. Her ligger der både gamle, hyggelige fiskerhuse med stråtage og nye, moderne boliger. Næsten uanset hvor I kigger hen, vil I kunne se havet og den storslåede natur.

BYEN OG DE MANGE TRADITIONER

De små snirklede gader har sin helt egen charme, og vil man have seneste nyt om, hvad der sker i byen, kigger man på en af de gamle elmåster, hvor der løbende kommer opslag om arrangementer.



I Thorøhuse har vi en forsamlingshusforening og et bylaug. Bylauget sørger for, at alle omgivelserne er velholdte og arbejder ihærdigt for at udvikle byområdet sammen med kommunen.